



2 KRONIEKEN

*"Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen."*

Broeders...

Het volk Israël was verdeeld in twee groepen: de Israëlieten en de Judeeërs. Maar het bleven wel broeders. Ze waren familie van elkaar.

Toch hadden ze regelmatig oorlog. Lees **2 Kronieken 28:8**. Hoeveel gevangenen namen de Israëlieten wel niet mee?

_____. Dat is veel!! En heb je gelet op het woordje *broeders*? Die gevangenen waren hun broeders (en vooral zusters).

Dit ging te ver. Véél te ver.

Een dappere profeet gaat in z'n eentje vóór het hele leger staan. Hij houdt een donderpreek (net zoals je ouders ook wel eens tegen jou doen). Maar hij komt ook met een oplossing. Dat lees je in **vers 11**. Schrijf het kort op.



"Jullie moeten

Heb jij een broer, een zus?
Of een neef, een nicht?
Bedenk vijf dingen die jij
fijn vindt aan hem of haar...



... en schrijf er eentje op.



Ik weet
wel vijf
minpunten.



Nou,
dat gaat
nog wel.



Pffftttt...eentje

En? Hebben de Israëlieten geluisterd naar het woord van God? Lees **vers 14 en 15**. ja / nee
Schrijf kort op wat ze met de gevangenen doen.

- _____
- _____
- _____
- _____

*"Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen...
... daar geeft de Heer zijn zegen."*

naam: _____