



# HOSEA

Lees Hosea 2:21 en 22.

In deze verzen spreekt God zelf.  
 Hij vertelt over zijn bruiloft.  
 De HEER wil gaan trouwen met zijn volk.  
 Natuurlijk niet zoals een man en een vrouw trouwen.  
 Maar God wil zich wel voor altijd verbinden aan mensen.  
 Hij gaat een trouw-verbond sluiten.  
 Met mensen die hem niet altijd trouw zijn.  
 Dat kan Hosea haast niet geloven.  
 Daarom moet God het wel een paar keer herhalen.

Op een bruiloft krijgt een  
 bruids-paar cadeautjes.  
 Bij dit feest geeft God zélf  
 de cadeautjes aan zijn bruid.



Er staan wel vijf dingen in de  
 tekst die God aan zijn bruid  
 wil geven.

Schrijf die vijf namen onder de tekeningen. God wil dit alles  
 ook aan jou geven. Blijf je dan God wel trouw?

Een aantal streepjes zijn dik gedrukt. Van die letters kun je  
 een woord maken dat je in vers 22 hebt gelezen.

Schrijf het woord in de rondjes van de haarversiering. Zo  
 draagt de bruid het heel dicht bij zich en vergeet ze het  
 niet.



-----

-----

-----

naam: \_\_\_\_\_