



SPREUKEN

Je gaat lezen uit het boek *Spreuken*. Een spreuk is een wijze raad die jou kan helpen als je niet weet wat je moet doen. Daar staat dit boek vól mee. Daarom mag je *Spreuken* ook wel 'Het Boek van de Wijsheid' noemen.

Zo'n spreuk moet je meestal een paar keer lezen en er over nadenken vóór je 'm begrijpt. Vaak kun je er meteen wat mee doen. Want het gaat over gewone dingen, zoals:



Spreuken _____ Spreuken _____ Spreuken _____

Hieronder staan negen teksten uit *Spreuken*. Kies een tekst. Lees 'm en probeer de spreuk te begrijpen. Zoek de tekening op die erbij hoort en schrijf de tekst eronder.

- Spreuken 26:19 Spreuken 11:13 Spreuken 3:3
- Spreuken 18:10 Spreuken 12:25 Spreuken 25:21
- Spreuken 26:14 Spreuken 24:29 Spreuken 15:17

Je kunt ze alle negen achter elkaar lezen. Maar dan vergeet je ze gauw. Je kunt ook elke dag één tekst lezen en daar iets mee doen. Dan wordt het de spreuk van de dag.



Spreuken _____



Spreuken _____



Spreuken _____



Spreuken _____



Spreuken _____



Spreuken _____

naam: _____