



2 SAMUËL

David en Jonatan waren vrienden voor het leven. Maar Jonatan is gestorven. David wil iets goeds doen voor het gezin van Jonatan. Daarom wordt de zoon van Jonatan, Mefibóset, bij de koning uitgenodigd.

Daar strompelt Mefibóset door het paleis. Op twee krukken. Hij is kreupel aan beide voeten. Hoe dat komt? Lees 2 Samuël 4:4

Zijn voedster _____



Lees nu 2 Samuël 9:6-8. David en Mefibóset zien elkaar voor het eerst. Dat moment is hieronder getekend.

Wat zegt David als eerste? En wat zegt Mefibóset?



David spreekt hem als mens aan. Een mens met een naam. Mefibóset ziet zichzelf heel anders. Wat zegt hij van zichzelf in vers 8?

- Ik ben als een worm
 een dode hond
 een kreupel schaap

Maar David biedt hem drie geweldige cadeaus aan.

het land van zijn opa

als een prins te zijn

eten met de koning



teken een hek

teken een kroon

teken een stoel

Wij lijken veel op Mefibóset. Ook jij en ik zijn gevallen: bij de zondeval is het contact met God kapot gegaan. Onze hemelse Koning moest zelf dat contact herstellen.

Nu krijgen wij ook enorm grote cadeaus aangeboden. Ze lijken op de cadeaus van Mefibóset. Zet het nummer van de drie tekeningen achter onze cadeaus.

- We worden behandeld als een kind van God. ____
- Er wordt voor ons een plekje in de hemel klaargemaakt. ____
- We mogen heel dicht bij onze Koning zijn. ____

Neem die cadeaus aan! Heb je de Koning er al voor bedankt?

naam: _____