



ESTER

De naam van God komt in het bijbelboek Ester niet voor. Geen één keer wordt er geschreven over de HEER.

Dat komt door de twee hoofdpersonen uit het verhaal: Mordechai en Ester. Ze geloven wel in God, maar praten er liever niet over. Dat is veilig; dan kunnen mensen je daarover niet uitlachen; of je pijn doen.



Is het goed om altijd te zwijgen over God? Wat vind jij?

Wel merk je aan alles dat God deze geschiedenis stuurt. Elk stukje uit dit verhaal spreekt van Gods leiding. En alles hangt met elkaar samen. Het moet zó gebeuren en niet anders. Daar zorgt God voor. Van het begin tot het eind. Denk maar aan een ketting. Er kan geen schakel gemist worden.



In deze ketting zie je hoe de schakels in elkaar grijpen. Eén schakel ontbreekt. Teken jij die schakel en vul maar in wat daar moet staan. Je kunt het lezen in Ester 6:1.



Mordechai gelooft in de heerschappij van God. Daar spreekt hij heel voorzichtig met Ester over. Lees Ester 4:14. In welke woorden laat Mordechai zien dat God zijn hand heeft in deze gebeurtenissen?



Schrijf de letters op de stippen in het paleis.

Mordechai geeft Ester een opdracht. Welk antwoord zou jij geven als je de koningin was? Schrijf het op in de linker tekstballon.

Wat is het antwoord van koningin Ester?

Lees Ester 4:15 en 16. Schrijf haar antwoord kort op.



Ken jij iemand met wie je nog nooit over Jezus hebt gepraat? O, durf je niet! Ben jij niet zo'n held? Nou, Mordechai en Ester waren dat eerst ook niet. Toch gebruikt God hen. Dan zie je hen groeien. Ze weten dat ze door God op een moeilijke plaats zijn gezet. Als jij op weg gaat met God, zul je ook gaan groeien in geloof.

naam: _____