



JOËL

De profeet Joël mocht heel ver in de toekomst kijken.
 Hij zag de tijd waarin wij nu leven!
 Daarover lees je in Joël 3:1 en 2.
 Op welk feest is die tijd begonnen? Kies uit:
 kerstfeest, pasen, hemelvaart, pinksteren.



Bij het woordje *uitgieten* kun je denken aan een fles met water. Als je het warm hebt, is het heerlijk om zo'n fles in één keer leeg te gieten over je hoofd. Dan heb je aan één druppeltje niet genoeg.

Op die manier wil God ook zijn Geest uitgieten over mensen. Joël noemt een aantal groepen mensen. Over hen zal de Geest worden uitgegoten. Niet maar één druppeltje, maar een hele plens. Zet een kruisje vóór de juiste groepen. Ze worden in dezelfde verzen als hierboven genoemd:

rijke mensen
 slavinnen
 zonen
 priesters
 jongeren

dochters
 koningen
 oude mensen
 slaven
 apostelen

Dat wordt best wel spannend, vind je niet!?

Je krijgt natuurlijk niet echt water over je heen.
 Maar je merkt het wel! Je gaat anders leven.
 En je gaat vertellen over de Heer Jezus.
 Dan weet je dat de Geest ook over jou is uitgegoten.

We leven dus in een geweldige tijd! Maar het is geen gemakkelijke tijd. Er zullen ook nare dingen gebeuren. Joël noemt vijf rampen.
 In de vakjes hieronder zijn ze alle vijf getekend. Je hoeft ze alleen nog maar de goede kleur te geven. Pak je kleurpotloden! De juiste kleuren lees je in Joël 3:3 en 4.



Er gebeuren nu al grote rampen in de wereld. Die kunnen ons ook treffen. Jij kunt het zwaar krijgen in jouw leven. Want mensen zijn niet altijd aardig als je over Jezus praat.

Wat moet je dan doen? Dat vind je in vers 5.
 Als je het moeilijk hebt, moet je dus:



naam: _____