



# LEVITICUS

God wil dat jij feestviert ter ere van hem. Want hij is jouw God, heeft jou gered en zorgt elke dag voor je.

In het boek *Leviticus* vind je een joodse feestkalender.

Al die feesten zijn door Jezus vervuld. Daarom vieren wij ook die oude feesten.

Lees **Leviticus 23:1 en 2**.

Hoe worden de feesten genoemd?

de h \_\_\_\_\_ van de HEER.

De feestkalender gaat het jaar rond. Daarom staat hiernaast een cirkel getekend.

Kies een tekst uit het midden van de cirkel. Die tekst vind je in **Leviticus 23**. Schrijf daarboven de joodse naam van het feest. En daarna de christelijke naam.

Drie stralen van de cirkel hebben geen tekst. Ken jij nog drie feesten die wij elk jaar vieren? De tekeningen helpen je. Schrijf ze er maar bij. Dan is jouw kalender compleet.



In deze boekrol staat de naam van een joods feest. Begin bij de hoofdletter en volg de lijn. Schrijf de letters hieronder.

-----  
-----

# FEESTKALENDER



naam: \_\_\_\_\_